

Verslag Bibliotheek- en Archiefgroep (Eddy ter Braak)

Onze groep bestond aan het begin van het jaar uit: Ab Harkink, Flos van der Vliet, Marjan Houpt, Lammert van Beek, Xander van Laarhoven en Eddy ter Braak. We hebben afscheid moeten nemen van Dinie Frank. Jarenlang heeft zij het genootschap trouw gediend, samen met haar man Bertus Frank. Na zijn overlijden is zij nog een aantal jaren doorgegaan als lid van onze werkgroep maar ook van de Evenementengroep. Gelukkig hebben we in de loop van het jaar een nieuwe vrijwilliger kunnen opnemen in onze groep. Dat is Harry Bonte. Hij gaat zich voorlopig vooral bezighouden met het herinrichten van de bibliotheek. Daar is namelijk door de toename van het aantal boeken de ruimte op bepaalde schappen te klein geworden. Maar verplaatsing van de boeken betekent ook een aanpassing van de boeken in ons systeem. Harry is daar al heel ver mee gevorderd.

We hebben ook dit jaar weer door schenkingen een behoorlijk aantal documenten aan ons archief kunnen toevoegen en daarnaast ook een groot aantal boeken aan onze bibliotheek. Een klein deel van deze boeken is in onze bibliotheek opgenomen. De meeste exemplaren zijn in de koopjeshoek terechtgekomen, wachtend op een nieuwe eigenaar. We hebben dit jaar een behoorlijk aantal tweedehands boeken kunnen verkopen. De geringe prijzen maken het voor de kopers ook wel heel aantrekkelijk. Xander en Lammert hebben dit jaar verschillende keren dozen met tweedehands boeken in hun kar geladen om ze op avonden van lezingen en middagen van het Geschiedeniscafé te koop aan te bieden. En dat levert aardig wat voor het Genootschap op.

Ons voornaamste werk bestaat uit het onderbrengen van nieuwe documenten in ons archief en het digitaal opzoeken mogelijk maken van artikelen uit o.a. ons eigen tijdschrift *Land van Lochem* en ook uit de jaargangen van de *Jaarboeken van Achterhoek en Liemers*. Daarnaast zijn we bezig het nieuwe materiaal, dat in de archiefdozen wordt opgeslagen in een digitaal bestand opzoekbaar te maken. Flos heeft ondertussen al een paar honderd krantenknipsels gescand. Deze komen mogelijk in de nabije toekomst op onze website.

We hebben dit jaar twee heel bijzondere documenten geschonken gekregen. Het gaat om twee briefjes, die de in Lochem geboren Jannetje Leverpoll in 1943 tijdens haar vastzetting met haar ouders, Izaäk Leverpoll en Cato Leverpoll-Vromen, geschreven heeft aan haar Lochemse vriendinnetje Rita van der Hert had geschreven. Het zijn aangrijpende documentjes. Ze zijn uit Kamp Westerbork gesmokkeld en ook werkelijk bij Rita van der Hert terecht gekomen. Zij heeft de briefjes haar hele leven bewaard, waarna ze bij haar dochter Rita de Gooijer zijn terecht gekomen.



Lieve Rita,

Wanneer ik je nog meer vrijdag kan zeggen
je hebt het zeker al gehoord. Ik zit nu
al van 10 uur woensdag tot 3 uur ik moet om
half 7 naar de trein in de dan met moeder en
nog wat mensen naar Venhem daar kon
ik vader zeggen wat er dan gebeurd was
we niet misschien naar Polen of naar
Westerbork. Ze gaan ook wat kleine kinderen
mee. Het is hier er druk en ben vabuten
lijkt erg nog want ben de hele avond al
hier. Ik heb ook al een in een cel geslapen.
Ik doe de groeten vooral aan je vader moeder
en Eric die tot hiens Vele groeten van
Jannetje L.

Daag
gegrind tot
spoedig weder.
Fe

Rita de Gooijer heeft het afgelopen jaar contact met het Genootschap gezocht met de bedoeling de briefjes hier onder te brengen. Omdat het zulke bijzondere documentjes zijn, leek het het Genootschap beter, dat ze in het museum van Kamp Westerbork terecht komen. Dat is ondertussen gebeurd.